

1889 2014



125 JAAR  
UNIE VAN UTRECHT

# Sta open ga!

INTERNATIONAAL OUD-KATHOLIEKEN CONGRES 2014

## Programma & Informatie

31e Oud-Katholieken Congres en viering  
van 125 jaar Unie van Utrecht,  
18-21 september 2014, Utrecht.



## Congreslocatie

Het organiserend comité nodigt u graag uit voor het 31e Oud-Katholieken Congres in het centrum van Utrecht, rondom de Dom. Alle locaties zijn op loopafstand van elkaar gelegen. Meer informatie over de historische locaties vindt u in deze brochure en op de website.

## Programma

In deze brochure vindt u tevens een beknopt overzicht van het programma. Op de website is meer informatie beschikbaar.

## Viering 125 jaar Unie van Utrecht

In het programma van het congres is opgenomen de viering van 125 jaar Unie van Utrecht. Dit wordt een feestelijke viering in de Dom van Utrecht, waar ook een aantal (inter)nationale gasten voor wordt uitgenodigd.

## Congrestaal

Tijdens het congres zullen de meeste activiteiten in het Nederlands en Duits zijn. Er wordt documentatie beschikbaar gesteld in de talen Nederlands, Engels, Duits, Frans, Pools en Tsjechisch. De workshops zullen wel in verschillende talen beschikbaar zijn.

## Workshops

Op vrijdag (ochtend en middag) zal er een aantal workshops, discussiegroepen, kunstzinnige activiteiten en excursies, in verschillende talen, plaatsvinden. De thema's van de workshops zullen zo snel mogelijk bekend gemaakt worden op de website. Bij uw aanmelding kunt u voor vier workshops een voorkeur aangeven. De organisatie zal u dan indelen in twee workshops, welke voor het congres worden meegedeeld.

## Vrije tijd

Doordat het congres dit jaar korter duurt dan voorgaande keren, is er geen apart vrijetijdsprogramma. In het programma zijn voldoende mogelijkheden voor ontmoeting. De organisatie zal een aantal suggesties doen voor leuke uitstapjes voor en na het congres en de nachtelijke uren.

## Logies

Het congrescomité heeft een aantal kamers geblokkeerd bij verschillende hotels in de omgeving van de congreslocatie. U dient deze kamers zelf te boeken. Het overzicht van hotels en hoe deze te boeken zijn, vindt u op onze website. Daarnaast heeft de organisatie een aantal kamers beschikbaar bij particulieren. Interesse hiervoor kunt u bij opgave aangeven. Voor het vervoer van hotels/slaapplaatsen naar de congreslocaties dient u zelf te zorgen.

## Jongerencongres

Voor jongeren van 12 tot ongeveer 20 jaar wordt er parallel aan het congres een jongerencongres georganiseerd. De jongeren zullen worden begeleid door de Nederlandse jongerenpastor, met medewerking van haar collega's uit Duitsland en Zwitserland. Zij slapen in een jongerenherberg in de buurt van Utrecht. Er is een apart programma, maar zij zullen ook op bepaalde momenten aansluiten bij het gewone congres. Er is een apart flyer beschikbaar over dit initiatief, zie de website.

De kosten voor het jongerencongres zijn € 95,- (inclusief overnachting en maaltijden).

## Kinderopvang

Er is gelegenheid voor kinderopvang tot de leeftijd van 12 jaar, gedurende het dagprogramma. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

## Congreskosten

De kosten voor het congres zijn € 145,- per persoon (exclusief overnachtingen). Deze congresskaart omvat de gehele verzorging gedurende de vrijdag, zaterdag en zondagmiddag t/m de lunch. Dit is inclusief koffie, lunches en avondmaaltijden op de congreslocaties. Maar exclusief ontbijt, eventuele reiskosten en eigen ontspanning in de stad Utrecht.

Er zijn ook dagkaarten beschikbaar voor de vrijdag en zaterdag. De kosten hiervan bedragen

€ 75,-. Dit is inclusief zoals hierboven vermeld. Kinderen tot 12 jaar betalen geen congresbijdrage.

Tot 1 september ontvangt u 75% van de deelnemersbijdrage retour bij het afzeggen van het congres. Daarna zal geen restitutie plaatsvinden.

## Aanmelding

Dit kunt u doen via de website van het congres – [www.okcongres2014.com](http://www.okcongres2014.com). U kiest uw land rechtsboven op de vlag en dan het kopje 'Inschrijven'. U vult het formulier per persoon volledig in en U krijgt dan een email ter bevestiging. Na betaling van uw bijdrage is uw inschrijving definitief. Eventueel kunt u een aanmeldingsformulier afdrukken (zie ook de website) en dit ingevuld sturen naar: Organisatie comité, p/a Ronde Zonnedauw 17, 1991 HT Velsersbroek. [aanmeldencongres@okcongres2014.com](mailto:aanmeldencongres@okcongres2014.com)

## Verdere informatie

[www.okcongres2014.com](http://www.okcongres2014.com)  
of via [congres@okkn.nl](mailto:congres@okkn.nl)

## Dank

Wij danken een groot aantal fondsen die dit congres financieel mogelijk maken.

## Congresprogramma

In het kader van het 31e oud-katholieken congres vieren we dat het 125 jaar geleden is dat de bisschoppen uit Zwitserland, Duitsland en Nederland in Utrecht de basis legden voor de internationale gemeenschap van oud-katholieke kerken: 'de Unie van Utrecht'. Deelname aan het congres is een uitstekende gelegenheid om dit jubileum op een betrokken wijze mee te vieren. Uitgaande van het jubileum wordt een programma aangeboden dat oud-katholieken van het begin van de eenentwintigste eeuw inspiratie wil bieden. Daarbij wordt uitgegaan van drie belangrijke aspecten van een oud-katholieke spiritualiteit:

### **Ontvankelijk zijn:**

midden in het leven horen wat er speelt en wat Gods Woord ons daarover te vertellen heeft.

### **Verbonden worden:**

luisterend, biddend en vierend relaties met God en met de mensen tot stand brengen en vandaar uit zoeken naar de goede weg.

### **Participeren:**

geloven is meedoen met God, onze harten in liefde door de Geest laten leiden, deelnemen aan de geloofsgemeenschap en in de samenleving verantwoordelijkheid nemen.





# Congreslocaties



	<b>Donderdag 18 september</b>	<b>Vrijdag 19 september</b>		<b>Zaterdag 20 september</b>	<b>Zondag 21 september</b>
<b>9.00</b>		<b>Ochtendgebed</b>		<b>Ochtendgebed</b>	
<b>9.30-11.00</b>		<b>'De Eunuch van Kadake'</b> Theaterstuk over zoeken en gevonden worden.		<b>Tochtgenoten worden, voor God en mens.</b> Talkshow met getuigenissen uit de oecumene en met als speciale gast: <b>Karin Schaub</b> , diaken verbonden aan de Oud-Katholieke Prediger-kerche te Bazel, Zwitserland.	<b>De Sint Gertrudisparochie ontvangt!</b> Eucharistieviering in de honderdjarige kathedrale kerk.
<b>11.30-12.30 /13.00</b>		<b>Workshops en activiteiten</b> Over wat mensen bezighoudt.			<b>Sta op en ga!</b> Met beelden, interviews, getuigenissen en muziek de inspiratie van deze bijzondere dagen een toekomst geven.
<b>13.00</b>		<b>Lunch</b>		<b>Lunch</b>	<b>Afscheidslunch</b>
<b>14.30-16.00</b>	<b>Ontvangst en inschrijving</b>	<b>Workshops en activiteiten</b> Over wat mensen bezighoudt.		<b>125 jaar Unie van Utrecht</b> Feestelijke eucharistieviering in de Utrechtse Domkerk.	
<b>16.30-18.00</b>		<b>Het is God om mensen te doen.</b> Geloven als verbondenheid. Met <b>John Chryssavgis</b> , orthodox theoloog uit de VS.		<b>Receptie</b>	
<b>18.30</b>		<b>Warm buffet</b>		<b>Warm buffet</b>	
<b>19.30</b>	<b>Welkom!</b> Biddend vieren we onze verbondenheid. Daarna: ontmoeting en mogelijkheid tot gesprek voor groepen en verbanden.	<b>Traditie als verbondenheid</b> Ontvangst in het nationaal museum voor religieuze kunst en kennismaking met bijzonder oud-katholiek erfgoed.		<b>Kleurrijk oud-katholiek</b> Eigenzinnig, multimediaal en feestelijk spektakel in een historische ambiance.	



## Over de sprekers

**Professor Dr. John Chryssavgis** (1958, Australië), priester van het Grieks-Orthodox aartsbisdom in de Verenigde Staten en theoloog. Hij doceert over spiritualiteit, ecologie en liturgie. Vader Chryssavgis is een belangrijke adviseur van Zijne Heiligheid Bartholomeüs, de Oecumenische Patriarch inzake allerlei maatschappelijke vraagstukken waaronder bijzonder het milieuvraagstuk. Recente publicaties zijn onder andere: *In the Heart of the Desert: the Spirituality of the Desert Fathers and Mothers*. (World Wisdom Books, 2nd revised ed. 2008), en *Diakonia: Remembering and Reclaiming the Diaconate* (Holy Cross Press, 2009).



**Diaken Karin Schaub** (1960, Zwitserland), diaken van de Christ-Katholische Kirche van Zwitserland en verbonden aan de Predigerkirche te Bazel. Midden in de samenleving bemoedigt diaken Schaub mensen met de boodschap van het evangelie. Vanuit haar oud-katholieke inspiratie weet ze cultuur en geloof op een interessante wijze met elkaar te verbinden. Haar aandacht voor het ontwikkelen van een eigentijdse spiritualiteit maakt haar tot een graag geziene gast op de Zwitserse radio en televisie.



Foto: Jurjen Drenth\_Toerisme Utrecht

1889 2014



125 LECIE  
UNII UTRECHSKIEJ

Wstań i idź!

MIEDZYNARODOWY KONGRES STAROKATOLICKI 2014

1889 2014



125 JAAR  
UNIE VAN UTRECHT

Sta op en ga!

INTERNATIONAAL OUD-KATHOLIEKEN CONGRES 2014

1889 2014



125 YEARS  
UNION OF UTRECHT

Get up and go!

INTERNATIONAL OLD CATHOLIC CONGRESS 2014

1889 2014



125 JAHRE  
UTRECHTER UNION

Steh auf und geh!

INTERNATIONALER ALTKATHOLIKENKONGRESS 2014

1889 2014



125 LET  
UTRECHTSKÉ UNIE

Vstaň a jdi!

MEZINÁRODNÍ STAROKATOLICKÝ KONGRES 2014

1889 2014



125 ANS  
L'UNION D'UTRECHT

Lève-toi et marche!

CONGRES INTERNATIONAL DES VIEUX-CATHOLIQUES 2014

[www.okcongres2014.com](http://www.okcongres2014.com)